Filistin davası

ve İsrail devleti çöküş teorileri (Modern görüşler ve fikirler)



Dr.Ahmad.H.Rifai

2019 Istanbul

Filistin davası ve İsrail devleti çöküş teorileri (Modern görüşler ve fikirler)

(yönde en önemli fikirler ve sonuçlar)

Dr.Ahmad.H.Rifai

2019 Istanbul

İSRAİL DEVLETİNİN ÇÖKÜŞ TEORİLERİ

Bu yönde en önemli fikirler ve sonuçlar:

- 1- İsrâil oğullarının, tüm dünyayı etkileyecek güçte bir devlet olarak müslüman topraklarda varlık göstermesi Allah'ın iradesi ve Rabbani bir takdir sonucudur. Bu varlığının yok oluşu da aynı şekilde olacaktır. Bu bir hakikat ve itikattır. Allah'a iman eden kişi bu gerçeğe de inanmalıdır. Allah'ı inkar eden kişi de bu inkarının sonucuna katlanmalıdır.
- 2- Yahudilerin, bu topraklara İbrahim peygamber zamanından, semadan bir emirle Rabbin adına varis oldukları iddiasının herhangi bir değeri yoktur. Çünkü yeryüzüne Allah'ın salih kulları varis olurlar. Bunun da şartı hangi topluluktan olursa olsunlar Allah'ın belirlediği yol üzere müslüman olmalarıdır.
- 3-"Onlar ancak ivi korunmuş kasabalar icinden sizinle savaşabilirler"(1) diyen Kur'ân ayetinin bu haberi doğrudur ve Filistin'de Yahudi yerleşimlerine işaret etmektedir. Bu yerleşim yerleri yüksek platolar ve dağlar üzerinde kurularak, surlarla ve gözetleme kuleleriyle çevrilerek çok sağlam bir sekilde korunmuştur. Bir anlığına olsa kontrolü kaybedip açığa çıkmaları durumunda bekalarını sağlayamazlar. İsrâil oğullarının tüm varlığı da bu şekildedir. Gerçek tehlikeyle karşı karşıya kalması durumunda çözülecek ve yok olacaktır.

⁽¹⁾ Haşr Sur. 14

- 4-"Onlar ancak surların arkasından sizinle savaşabilirler"(1) diyen Kur'ân ayetinin bu haberi doğrudur. Yahudilerin bu duvarları daha büyük ve sağlam yapmaya çalışmaları da Arapların ve müslümanların zaferini göstermektedir. Kendini bir mahalle veya getto dive nitelendiren, halkını duvarlarla, hendeklerle ve mayınlarla çevreleyen bir devlet hiçbir zaman tehlike arzetmemektedir. Bu devlet her zaman da peşinden gelenlerden kaçacak, korku içinde ve tetikte kalacaktır. Bu halleriyle kendi rızası ve parasıyla hapishanedeki hücresine giren ve sonunu bekleyen bir suçlu gibidirler.
- 5- "Muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz" (2) diyen Kur'ân ayetinin bu haberi doğrudur. Bu yükselişi İsrâil devletinin kuruluşu ve nüfuzunda görmekteyiz. Dünyadaki karar alma merkezleri, finans kaynakları ve büyük bir medya gücü yahudilerin elinde ve tekelindedir. Ayetin devamında zikredilen Rabbani tehdidin gerçekleşip İsrâil devleti varlığının ortadan kaldırılması için de bu yükseliş mutlaka güçlü kullar eliyle sona erdirilecektir.
- 6- "Sizi toplum olarak çoğalttık" (3) diyen Kur'ân ayetinin bu haberi doğrudur. Bugün bu yahudi devleti dünya devletleri içinde en çok yandaşı ve destekçisi bulunan devlettir. Bu yandaşlık Amerika ve başka devletlerin tutumlarında, medyada ve internet ortamında kendini çok iyi göstermektedir ki bunların hepsi de yahudilerin hedeflerine çalışmaktadır. Bugün her bir devletin mutlaka yahudileri razı etmeye çalışan ve onların borazanlığını yapan bir

⁽¹⁾ Haşr Sur. 14

⁽²⁾ İsrâ Sur. 4

⁽³⁾ İsrâ Sur. 6

yayın organı vardır. Yahudiler bununla piramidin zirvesine ulaşıp yerleşmişlerdir. Ancak böylesi bir zirveden sonra uçuruma düşüş gelecektir. Çünkü söz konusu paralı borazanların yahudilerle bu ilişkisi faydaya veya korkuya dayalıdır ve her bir borazanın içinde onlara karşı mutlaka bir kin ve nefret de bulunmaktadır.

7- Böylesi bir zamanda Kur'ân'ın yahudilere: "İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz" (1) şeklindeki hitabını bir haber olarak değil de bir tehdit olarak anlamak zorunludur. Zira yahudiler hiçbir zaman iyilik yapacak değildirler. Zayıf durumdayken iyilik yapmayanlar güçlü ve nüfuz sahibi iken nasıl iyilik edebilirler? Bundan dolayı mutlak bir şekilde kötülüğü tercih edecekleri bilinmelidir.

Ayette ikinci şart edatı olan "إن" edatı, birinci şart edatı olan "إن" edatından sonra zikredilmiştir. İkinci şart edatından sonra da bu şartın cevabı olarak: "Çirkinleştirsinler... girsinler... yerle bir etsinler..." (2) ifadeleri gelmiştir. Bundan dolayı Yüce Allah mutlaka maddi ve manevi yükselişlerini yerle bir eden birilerini onlara gönderecek ve devletlerini yok edecektir.

8- "وَرَيْتَتُرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا" ayetinde aynı ifade iki kez tekrarlanarak bu yerle bir ediliş ve yıkım özellikle vurgulanmıştır. Vurgulanan bu yıkım her şeyi kapsayan bir yıkımdır. Ayetten ve yıkım ifadesinin iki kez tekrar edilmesinden anlıyoruz ki bu devletin varlığı kesin bir şekilde yıkılacak, yerle bir edilecektir.

⁽¹⁾ İsrâ Sur. 7

⁽²⁾ İsrâ Sur. 7

⁽³⁾ İsrâ Sur. 7

- 9-Bu ayetlerin tefsirinden başka bir teori de çıkmaktadır. Buna göre iki asamada olacaktır. Birinci vahudilerle savaş müslümanların yahudilere karşı zaferiyle sonuçlanacaktır. Bunun sonucunda yahudilerden bir kısmı hayatta kalacak olmasına rağmen varlıkları yerle bir edilecek, Filistin geri alınacaktır. İkincisinde ise yahudilerin tümü yok edilecek, yeryüzünde tek bir Yahudi dahi kalmayacaktır. İşte hadiste de geçtiği gibi Yahudilerin, taşların ve ağaçların arkasında saklanması bu aşamada olacaktır.
- 10- "Fakat siz dönerseniz, biz de döneriz" buyruğu Allah'ın yahudilere karşı bir tehdit ve uyarısı olarak anlaşılmalıdır. Allah onları her dem gözetmektedir ve onları bir değil daha fazla sayıda ortadan kaldırma konusunda aciz değildir.

Ayetten anladığımız başka bir şey de Yahudiler, bir defada tümden yok edilip kurtulamayacak, refah içinde yaşamalarına ve yükselmelerine izin verilecek, bu refah ve konumda rahat bir şekilde yaşarlarken de sonlarını getirecek nihai darbe indirilecek ki bu onlar için daha kahredici ve ağır olsun.

11- Yüce Allah, Yahudiler konusunda: "Kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti" (2) buyurmuştur. Onlara önce Mısır Firavununu, sonra Babillileri, birkaç defa Rumları, Resûlullah (sav) zamanında müslümanları, ortaçağlarda Avrupalı kralları, son dönemde de Almanları göndermiştir. Onlara yönelik Allah'ın sünneti bu

⁽¹⁾ İsrâ Sur. 8

⁽²⁾⁽²⁾ A'râf Sur. 167

yöndedir ve bu durum kıyamete dek sürecektir. Bugün yahudilerin Filistin'deki otorite ve hakimiyetleri de gelip geçici bir rahatlıktan öte değildir.

- 12- Bu ayetteki "لَيْعَانُ" ifadesi, kabirden dirilme gibi bir anda harekete geçme anlamındadır. Yani Allah'ın söz konusu kimseleri göndermesi uzun bir zamanı gerektirmemektedir. İsrail devletinin varlığı da uzun sürmeyecektir. Onlardan kurtuluşun işaretleri daha da belirginleşmiştir.
- 13-Yüce Allah Kur'ân'da, bizden öncekilerin ve sonrakilerin durumlarını anlatmış, bunlardan yahudilerin başına gelenler ile gelecekleri bildirmiştir. Yahudiler için: "Nerede bulunurlarsa bulunsunlar kendilerine zillet damgası vurulmuştur"(1) buyurmuştur. Yani nerede olurlara olsunlar zillete mahkümdurlar. da gerçekleşmesi mutlak olan Rabbâni bir karardır. Günümüzde durumun bunun tam tersi olması Yüce Allah'ın takdir ettiği bir hikmete dayalıdır, dersler ve işaretler içermektedir. Bakalım Allah onların ipini nasıl kesecek, refah ve kibir içinde yaşadıkları zirvelerden bir anda piramidin en dibine düşüşleri nasıl olacaktır.
- 14- İsrâ Suresi'nde dile getirilen, yahudilerin yeryüzünde iki defa fesat çıkarmaları ve iki defa helak olmaları konusunda çağdaş düşünürlerden gelen en doğru görüşe göre ilk fesat çıkarmaları Resûlullah (sav) zamanında İslam davetini reddetmeleriyle olmuştur. Bu daveti reddetmelerinin sebebi de Muhammed'in

⁽¹⁾ Âl-i İmrân Sur. 112

- (sav) Arap olmasıdır. Bu fesatları da bazılarının öldürülmesi, geriye kalanlarının da Arap yarımdasından çıkarılıp Şam'a sürülmesiyle sonuçlanmıştır. İkinci fesatları da bugün Filistin'de olanlar ve yaşananlardır.
- 15- Eski ve yeni düşünürler arasındaki asıl görüş ayrılığı bu iki fesat ile helakın tam olarak tarihi konusunda olmuştur. Zira 1948 yılında İsrâil devletinin kuruluşundan önce yahudiler güçsüzdü ve dünyanın dört bir tarafına dağılmışlardı. Hiç kimse toparlanıp bir araya geleceklerini düşünmüyordu. Hatta yönde bir varlık göstermeleri imkansız görülüyordu. Ancak geçen yüzyılın ikinci yarısında bu yönde yaşanan hızlı gelişmeler bunun aksini göstermiştir.
- 16- Tarihi verileri de göz önünde bulundurursak kesin bir şekilde diyebiliriz ki İsrâil oğullarının iki fesadı ile helakı olgusu onlarla sadece müslümanlar arasındadır. Resûlullah (sav) zamanında İslam ümmeti güçlü olmuş ve yahudilere karşı zafer elde etmiştir. Zamanla müslümanlar zayıflarken de yahudiler güçlü duruma gelmiş ve Mescid-i Aksa'yı işgal etmişlerdir. Müslümanlar ikinci ve son olarak yahudilere karşı güçlenecek, Kudüs'ü geri alacak ve İsrail devletinin varlığına son vereceklerdir.
- 17- Yeryüzünde beka ve sebatın geleceği Allah'la soy sop ilişkisine bağlı değildir. Kişilerin kendilerini "Allah'ın Seçilmiş Irkı" veya "Allah'ın Oğulları ve Sevdikleri" görmeleri böylesi bir bekayı ve devamlılığı sağlamaz. Allah'ın dininden uzaklamış olduktan sonra müslüman olmaları da kişilere öylesi bir bekayı vermez. Yeryüzünün gerçek varisleri Allah'ın belirlediği metodu ve yolu izleyen müminlerden başkası değildir.

- 18- İsrâil oğullarının Filistin topraklarındaki varlığı hızlı bir şekilde helaka ve yok olmaya doğru ilerlemektedir. Yahudiler de aslında öldürülmek için bu topraklarda toplanmaktadır.
- Balfour Deklarasyunu'nun yayınlanması ve yeryüzünün dört bir 19yahudilerin olan Filistin tarafına dağılmış topraklarında toplanması aslında Araplara ve müslümanlara hiç beklemedikleri yerden sunulmuş bir hizmet gibidir. Çünkü yahudileri bitirecek darbeyi indirmek onların bir yerde olmasını gerektirmektedir. Öfkeli kalabalıkların öfkesi sekilde onların bu tümünü kapsayacaktır. Kurtuluşu olmayan zor bir tuzağa düsmüs gibidirler. Bu kendi tercihleriyle olmuştur, hatta bunu gerçekleştirmek için ölümüne mücadele vermişlerdir.
- 20- Bugün insanların geneli, yahudilerin dört bir taraftan gelip Filistin'de toplanmalarını Araplara ve müslümanlara indirilmiş büyük bir darbe olarak görmektedir. Oysa gerçek bunun tam tersidir. Zira dünyanın dört bir tarafına, denizler aşırı ülkelere dağılmışlarken Filistin yahudilere nasıl bir mezbaha olabilir?
- 21- Yahudiler bozuk dini itikat ile inançlarını kendi topraklarında Araplara ve müslümanlara dayatmış, Filistin topraklarında da güçle, zorbalıkla, öldürmeyle Tevrat'a dayalı bir devlet kurmuşlardır.
- 22- Barış görüşmeleri ve benzeri çözüm formullerine kanmadan "Güçle ele geçirilen bir şey ancak güçle geri alınabilir" sözü esas alınmalıdır. Zira barış görüşmeleri ve benzeri formaliteler bu ümmetin tarihinden bir yüz yıl kaybettirmiştir.

- 23- Israil devletinin kurulması görünürde dini sebeplere, gerçekte ise siyasi sebeplere dayanmaktadır. Bu siyasi sebep de sömürgeci büyük batı devletlerinin "Tampon Devlet" veya "Mızrak Ucu" denilen amaçlarını gerçekleştirmektir.
- 24- Filistin toprakları içinde faliyet gösteren İslami hareketlerin silahlanıp bu yönde birlikler kurması, Filistinlilerin milliyetçi, laik, solcu ideolojiler veya ithal diğer metotlarla zafer elde etme düşüncelerinin boşa çıkması sonucudur.
- 25- Filistin topraklarında İsrail'in bir güç olarak varlık göstermesi kendi potansiyelinden değil, harici desteklere, bu yönde dışarıdan gelen maddi manevi yardımlara ve büyük devletlerin onu korumasına dayanmaktadır.
- Yüce Allah'ın: "Siz onların çıkacaklarını düşünmüyordunuz"(1) buyruğundan gerekli dersi çıkarmak zorunludur. Oysa inkarcılar güçle ve bütün anlamlarıyla hezimet ile zilleti de tadarak çıkmışlardır. 628 yılında güçlerinin doruğundayken onları müslümanların topraklarından söküp atan kudret onları ikinci ve üçüncü defa söküp atmaya da kadirdir.
- 27- Filistin'de son yüzyılda yahudilere karşı mücadele veren milli direniş hareketleri İslami renklidir. Bu renkleri dolayısıyla da Arap bölgesinin islamileşmesinde ve siyonist projeye karşı dini duyguların canlanmasında aktif bir rol oynamıştır.

⁽¹⁾ Haşr Sur. 2

- 28- Yahudilerle ilişkilerini Kur'ân'ın direktifleri doğrultusunda belirleyenler onlara aldanmayacaklardır. Bilinmelidir ki yahudiler yüz yıllar sonra İslam ümmetine karşı bizzat kendi topraklarında savaş açmışlardır.
- 29- Bu işgalciden kurtulmak ve işgal ettiği toprakları ondan geri almak için artık gereksiz yorumlara, varsayımlara ve kelami teorilere bel bağlanmamalıdır. Bu toprakları geri almak uzun, meşakkatli, büyük çabalar ile ağır bedeller gerektiren bir yoldur.
- 30- Filistin topraklarındaki mücadele biri mümin biri de kafir olan iki topluluk arasında itikati bir müdaceledir. Irkçı veya milliyetçi bir sebebi bulunmamakta, sayı çokluğuna veya teknik donanıma dayanmamaktadır. Zafer de öğretilerinin gereklerini yerine getirmek suretiyle Allah'a yardım edenlerin olacaktır.
- 31- Arapların yahudiler karşısında bir çok defa askeri hezimete uğramasının en önemli sebeplerinden biri İslam'ın hayattan ve toplumdan uzaklaştırılması, Kur'ânî ölçüler ile direktiflere itibar edilmemesidir.
- 32- Filistin davasının İslamiliği Kur'ânî, semâvî sabit bir olgudur. Dezenformasyon ve bozulmalara kapalıdır. Küresel siyonizm her ne kadar bu mücadeleyi, kendini korumaktan bile aciz olan Filistin merkezli teşkilatlar zeminine çekmeye çalışsa da kavga dünyadaki tüm Araplar ile müslümanları ilgilendirmektedir.

- 33- Yahudilerin Kudüs'te olduğunu iddia ettikleri Süleyman Heykeli aslında Mescid-i Aksa'nın bizatini kendisidir. Bu Mescid'i Hz. İbrâhim, Kâbe'yi inşasından 40 yıl sonra inşa etmiştir. Daha sonraları Hz. Davud ve Hz. Süleyman bu Mecid'i elden geçirmiş, bildiğimiz manada içinde Allah'a ibadet edilen bir mescit olarak yeniden inşa etmişlerdir. Ömer b. el-Hattâb da kendi hilafeti zamanında bu Mescid'i elden geçirip yenilemiştir. Modern çağda ise bir toprak parçasını gaspetmek için siyonist siyasetin bir iddia ve yalanına dönüşmüştür.
- 34- Bu varlığın gölgesinde yaşayan kişinin pskolojisi de hem kendine hem de yaşadığı coğrafyaya yabancılaşmadır. Kültürel uyuşmazlık, milyonları oluşturan öfkeli Arap ve müslüman kitlelerle çatışma ortamı kişide herhangi başka bir yere kaçıp bu kabustan kurtulma düşüncesini doğurmaktadır.
- 35- Bu varlığın gölgesinde yaşayan bir yahudinin psikolojisine gelince bu kişi kendini suçlu olarak hissetmekte ve devamlı bir şekilde takip edildiğini düşünmektedir. Kendi evinde bile içini saran bu korku kendisini geldiği yere tekrar dönmeye veya dünyanın herhangi bir yerine gidip bu baskıdan kurtulmaya sevketmektedir.
- 36- İsrail devleti bekasını, sağlam bir şekilde kurgulanmış plana ve düzene göre işleyen küresel maddi ve siyasi destekten sağlamaktadır. Küresel denklemde ortaya çıkabilecek herhangi bir sıkıntı veya değişiklik durumunda bu devlet kendini kaybolmuş ve boşlukta asılı bulacaktır.

- 37- İsrail devletinin Filistin topraklarında beka garantisi başka devletlerin halk desteği dışında resmi olarak himayesi ve garantörlüğüne bağlıdır. Aynı şekilde halkların değil belki ama teşkilatlar bazında bu devleti kuşatan Arapların onlara sağladığı güven ortamına bağlıdır. Bu da demek oluyor ki söz konusu bu teşkilatlarda ortaya çıkabilecek herhangi bir değişiklik bir gecede bu devletin yahudisiz kalmasına sebep olacaktır.
- 38- Bu devlet her an varlığı ve bekasına yönelik hakimiyet ve gücünü kaybedebilir. Çünkü yahudilerin arasında 6 milyon kadar müslüman Arap yaşamaktadır. Bu sayıda bir kitle de devletin dengesini bozma potansiyeline sahiptir. Böylesi bir durumda bu devlet dengesi bozulan bir tekne gibi ters dönüp batacaktır.
- 39- Mescid-i Aksa'nın Süleyman Heykeli kalıntıları üzerine inşa edildiğine yönelik Yahudilerin iddiası batıldır. İsrâil'in Eski Eserler Bakanlığı, Kudüs'ün 1967'de işgalinden beri yaptığı kazı çalışmalarıyla bu heykele yönelik herhangi bir kalıntı ve iz bulunmadığını net bir şekilde ortaya koymuştur. Burada da bir soru öne çıkıyor: Neden müslümanlar, aynı şekilde Hıristiyanlar her yerde bulunan kutsal mekanlarını bilirken yahudiler kutsal mekanlarını aramalara rağmen bulamıyor?
- 40- Yahudiler genel olarak müminlere en fazla kin besleyen topluluktur. Onlar peygamberlerin katilidir. Fitnelerin, yalanların sahibi, kutsal kitapların tahrifçileridir. Buna rağmen Allah'ın oğulları olduklarını, Rabbin, diğer insanlar içinden Mukaddes toprakları onlara verdiğini iddia etmektedirler. Devletlerini de böylesi bir iddia üzerine kurmuşlardır. Böylesi bir devletin de hiç bekası olur mu?

- 41- Yahudiler, Kur'ân naslarıyla da sabit olduğu üzere Allah'ın öfkesine maruz kalmışlardır. Tahriften kurtulan kutsal metinlerinde bile kıyamete dek Rabbani cezanın üzerlerinde olacağı yer almaktadır. Kıyamete dek Rabbani öfkenin üzerlerinde olacağı belirtilen bir topluluk nasıl kurtuluşa erebilir? Bunların kurdukları devlet nasıl güven içinde bir bekaya sahip olabilir?
- 42- Filistin topraklarında kendini gösteren İsrail varlığı arızi ve geçicidir, yok olmaya da mahkümdür. Çünkü Hz. Dâvud ve Hz. Süleyman'ın bölgeye girişinden bin yıl önce bile oraya yerleşen bölgenin asıl halkı hâlâ orada bulunmaktadır. Bu halkı topraklarından etmek için gerçekleştirdikleri öldürme ve zorbalıkların bir getirisi olmayacaktır. Aksine bölge halkının, arızi olan bu varlığı topraklarından söküp atma mücadelesindeki öfkesini ve azmini daha da derinleştirip keskinleştirecektir.
- 43- Devletin kuruluşunun üzerinden 70 yıl geçmiş olmasına rağmen Filistin içinde dini ve milli teşkilat ile direniş hareketlerinin boy göstermesi İsrail devletinin başarız olup yenileceğini, işgal ettiği toprakları asıl sahiplerine bırakıp gideceğini göstermektedir. Çünkü bu varlığın gölgesinde yetişen ve yetişecek olan nesiller onu yok etmek için her dem pusuda bekleyen kişiler olacaktır.
- 44- Yahudilerin de psikolojik olarak artık bu devlete aidiyet hissetmemeye başladıkları görülmüştür. Zira Filistinli bir halk intifadasının baş göstermesi veya Yahudilerin üzerine bir roket düşmesi durumunda on binlerce Yahudi Filistin'ten çıkıp başka yerlere yerleşmektedir. Bu da bize gösteriyor ki gerçek manada peş peşe birkaç gün süren genel bir savaşın baş göstermesi durumunda İsrail devleti çözülüp çökecektir.

- 45- Filistin topraklarının asıl sahipleri acılarına ve derin yaralarına rağmen İsrail güvenlik güçlerinin zulüm ve baskılarına her aşamada karşı koyup ayakta durabilmiş, her aşamadan daha güçlü ve bilenmiş bir şekilde çıkarak bu topraklarda İsrail'den daha kalıcı olduğunu göstermiştir.
- 46- Filistinlilerin, yahudilere karşı direnen ve mücadele eden demografik yapı ve nüfusunu koruması siyonist projeyi başarısızlığa uğratmıştır. Zira bu projenin hedeflerinden biri bu demografik yapıyı kırıp bölgeden çıkarmak, yerlerine yahudi yerleşimciler getirmekti. Bu insani başarının askeri hezimetin kalbinden çıkıp yeşermesi de şaşılacak tarihi bir paradoks olsa gerektir.
- 47- Bugün yahudilerin gösterdiği uyanış da ölüm uyanışından başka bir şey değildir. Böylesi bir uyanıştan sonra beladan bir giysi giyecekler, ardından öyle sert bir fırtınaya yakalanacaklar ki olabilecek en kötü duruma düşeceklerdir. Ardından biraz nefes alsalar da ikinci bir bela dalgasına maruz kalacaklardır. Bu şekilde de bir azaptan çıkıp diğerine gireceklerdir. Ne güvenli bir hayatları olacak ne de ölüp rahatlayacaklardır.
- Herhangi bir devletin ayakta durup kalkınması güven ve istikrara bağlıdır. Oysa yahudiler bu güven ve istikrardan mahrumdurlar. Aksine bu güvene ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Onun için bu varlığın sanayi ve akademik alanda gösterdiği ilerlemeler kimseyi aldatmamalıdır. Zira bunlar şirketlerin maddi ve dünyevi yatırımlarından başka bir şey değildir ve çarçabuk yok olabilir.

- 49- Askeri güç olarak İsrail'in donanma gemilerine veya 200 adet nükleer başlığa sahip olmasına aldanmamak, bu yönde herhangi bir korku ve kuşkuya kapılmamak zorunludur. Aksine gelecek ve gerçekleşecek olana hazırlanmalı, bu yolda bizi duraksatacak yapay engellerden uzak durulmalıdır.
- 50- İsrâil devletinin büyük bir güce sahip olduğu iddia edilebilir. Ancak bölgemizde yaşanan gelişmeler halkın iradesi karşısında İsrail'in kendini bile korumaktan aciz olduğunu, bir çocuğun veya taşın veya bıçağın veya ilkel ve basit herhangi bir savunma aletinin bile karşısında durmakta zorlandığını göstermektedir.
- 51- Yahudiler istisnasız dünyanın dört bir yanındaki halklar tarafından kovulmuşlardır. Filistin topraklarında bulunmaları da isteyerek değil zorakidir. Zira bu topraklardan çıkmaları durumunda gidip yerleşecekleri başka bir yer bulunmamaktadır. Bu duyguyu yaşadıkları ve çok iyi bildikleri için de hücresinde idam hükmünü bekleyen bir mahküm gibi surların içinde sonlarını beklemektedirler.
- 52- Filistin'de İsrail devletinin bekası mümkün değildir. Bu yönde yaşanan gelişmeler, göstergeler ve veriler onların hiç de lehine değildir. İsrailli düşünürler ve uluslararası akademik çalışmalar da bu gerçeğe dikkat çekmektedir. Her dönemin belirli bir süresi vardır.
- 53- Dünyanın değişik yerlerinde yahudiler soykırımlara maruz kalmışlar, batılı liderler tarafından kovuşturmaya uğramışlar, sonuçta da batıdan tümden kovulup çıkarılmışlardır. Bu şekilde

- ülkeden ülkeye göçüp durarak sonunda Filistin topraklarına gelmişlerdir. Bütün bu olguları bir arada düşünürsek bize Kur'ânî bir hakikati verecektir. O da Filistin bölgesinin, onların mahşer yeri olduğu ve son yolculuklarına buradan çıkacaklarıdır.
- 54- Filistin topraklarında bir İsrail devletinin kurulması Rabbâni bir karardır. Ancak bu karar ihtiyaç anında siyasi hedefleri gerçekleştirmek için Amerika ve Avrupa gibi beşeri araçlarla gerçekleşmiştir. Buna ihtiyaç kalmadığında da kurulmasında olduğu gibi yıkılması da bu beşeri araçlar tarafından yine Rabbâni bir kararla yerine getirilecektir. Bu da bize gösteriyor ki İsrail varlığının yok olması biri Rabbâni biri de beşeri olmak üzere iki kararla gerçekleşecektir.
- 55- Bu çağın yahudileri geçmiş dönem yahudilerinin dini ve tarihi bir uzantısıdır. Dolayısıyla geçmiş dönem yahudilerini anlatan ayet ve hadisler çağımız yahudilerine de intibak etmektedir. Tahriften kurtulan kutal metinleri de bütün yönleriyle ve istisnasız onlara uymaktadır. Zira yahudiler bu dini ve tarhilerini kabul etmişlerdir. Hatta kıyamete dek dinleri ve tarihleriyle övünmektedirler. O halde öncekiler gibi bunlar da başlarına gelebilecek herhangi bir şeye karşı hazırlıklı olmalıdır.
- 56- Sağlam bir şekilde yerleşmiş olduğu görülse bile Filistin topraklarındaki İsrail devletinin yok olacağına inanmak ve: "Yahudilerin Filistin'den çıkması imkansızdır" söylemine itibar etmemek gerekir. Zira aynı söylem Resûlullah (sav) zamanı müslümanları tarafından da Medine'de kök salmış yahudilere yönelik dile getirilmişti. Kur'ân da bu söyleme: "Siz onların

çıkacaklarını düşünmüyordunuz"⁽¹⁾ ayetiyle değinmiştir. Oysa şehirlerinden, kalelerinden ve askeri karargahlarından çıkarılıp dönüşsüz bir şekilde kovulmuşlardır. Geride kalanların da kimi ölmüş kimi de esir alınmıştır.

- 57-Müslümanlar, yahudilerle olan savaşlarında denklemin teknolojik değil Rabbâni bir denklem olduğuna inanmalıdır. Allah'ın Arş'ı uçaklardan, roketlerden ve uydulardan daha yüksektedir. "Allah onlara ummadıkları yerden geldi"(2) ayeti de bu gerçeğe dikkat çekmektedir. Bu ayet Medine'de yahudiler ile müslümanlar arasında gerçekleşen savaşı anlatmaktadır. Bu savaş yahudiler için beklenmedik bir hezimetle sonuçlanmıştı. Kendilerine en çok güvendikleri bir zaman ve mekanda böylesi bir hezimete maruz kalmışlardı. Hezimet hiç akıllarına gelmeyen bir yerden, savaş alanından değil kendi içlerinden gelmiş, psikolojileri altüst olmuştu. Bu da onların henüz kendi kendilerine bile hakim olamadıklarını gösteriyor. Ekonomik ve askeri olarak büyük bir güç ile otoriteye şeyin hesaplamasını yapıyorlardı. Hesabını sahiplerdi. Her yapamadıkları şey ise saldırının kendi içlerinden gelmesiydi.
- 58- Bugün Müslümanlar Resûlullah (sav) zamanında yahudilerin başlarına gelenlerden gerekli dersleri çıkarmalıdır. İsrail'in güç ve kudret sahibi olması, Filistin topraklarında kök salıp bölge halkını kutuplaştırması, sanayi, askeri, nükleer ve ekonomik olarak güçlü görünmesi müslümanları aldatmamalıdır. Zira daha önce de benzeri bir güce sahipken yeryüzünün dört bir tarafına dağıtılmışlar, 1440 yıl boyunca bir varlık gösterememişlerdir.

⁽¹⁾ Haşr Sur. 2

⁽²⁾ Haşr Sur. 2

- 59- Müslümanların toprakları üzerinde güçlü bir İsrail devletinin kurulması kendi potansiyellerinden veya bunu hakketmelerinden veya zeki, zengin ve bilgili olmalarından kaynaklananan bir şey değildir. Bu durum Yüce Allah'ın, dinden ve dini öğretilerden uzaklaşan Müslümanlara onları terbiye etmek için indirdiği bir darbeden öte değildir.
- 60- Yahudiler Tevrat'taki ayetlere dayanarak Rab'ın Arz-ı Mevud'u peş peşe gelen 15 peygamberi de kapsayacak ve 1500 yıllık bir zaman dilimini içine alacak şekilde İsrâil oğullarına verdiğini iddia etmektedir. Bu süre İbrahim peygamerle yaklaşık 4000 yıl önce başlamış ve yine yaklaşık olarak 2400 yıl öncesinde Malaki peygamber zamanında bitmiştir. Oysa bu boş ve batıl bir iddiadır. Tevrat'ın değişik yerlerindeki bazı ayetleri okuyan kişi de Rabbın semada bir emlak ofisi bulunduğunu ve bölgeleri dilediğince satıp dağıttığını düşünecektir.
- 61- Yahudilerin, bu toprakları Rabbin, İbrahim peygambere verdiği ve onların da bu peygamberin varisi oldukları iddiası yalan bir iddiadır. Çünkü İslam dininin ortaya çıkışından sonra Tevrat metinlerinden İsmail ismini silmişlerdir. İsmâil de İbrahim'in ilk hatta o zamanlarda tek oğludur. Sonradan İsmâil'i tamamen inkar etmişlerdir. Zira Resûlullah (sav) bir Araptı ve İsmâil'in soyundan geliyordu. Tevrat metinlerinde, onun soyundan geldikleri için İshâk ismini bırakmışlardır. Bu tahrif ve saçmalık ile Arapları bu topraklardaki miraslarından mahrum etmek istemiş gibidirler.

- 62- Yahudilerin, bu toprakları semadaki Rabbin, İsrâil oğullarına vermesinden dolayı kendi hakları olduğu iddiası yalan bir iddiadır. Çünkü "İsrâil oğulları" kavramı bu zamanın yahudilerine hiçbir şekilde intibak etmemektedir. Yahudiler miladi 70 ve 135 yıllarından beri yeryüzünün dört bir tarafına dağılıp diğer toplumlar ve ırklara karışmışlar ve bu durum 1947'de devletlerini kurup bir araya gelmeye başlayana kadar devam etmiştir. Bugün içlerinde soy olarak İsrâil oğullarından diyebileceğimiz kesim ancak %7 kadardır. Bundan dolayı "İsrâil oğulları" kavramı bugün yaşayan yahudilerin tümünü içine almamaktadır.
- 63- Yahudilerin, bu toprakları semadaki Rabbin İbrahim peygambere verdiği iddiası yalan bir iddiadır. Tevrat'ın bir çok ayeti bu iddiayı yalanlamaktadır. Çünkü İbrahim peygamberin kendisinin bile bu topraklarda herhangi bir mülkiyeti yoktu. İbrahim peygamber karısı Sare'yi gömmek için o zamanlar Hititlerin hakimiyeti altında bulunan ve şu an el-Halil şehri olarak bilinen Habrûn'da Araplardan 400 şekel karşılığında bir mezar yeri satın almıştır.
- 64- Ayrıca Kur'ân ayetleri işlerine gelince Hz. İbrahim'i kullanmaları konusunda onlara gerekli çıkışları yapmıştır. Zira Hz. İbrahim, Tevrat'ın indirilişinden 400 yıl önce yaşamıştır. İncil ise yaklaşık olarak Tevrat'tan bin yıl sonra indirilmiştir.
- 65- Tevrat ayetlerinde Rabbin Arz-ı Mevud'u ırk olarak İsrâil oğullarına vaat ettiği geçer ve din olarak yahudilik zikredilmez. İsrâil de Hz. Yakup'tur. İsrail yasalarına göre bir kişinin Yahudi sayılabilmesi için annesinin veya ninesinin veya annesinin

ninesinin yahudi olması gerekiyor. İsraili yetkililerin razı olacağı şekilde bu dine giren biri de yahudi sayılabilmektedir(!) Bu da ırk ve din arasındaki karışıklığı çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.

66- Bunun yanında tahrife uğramasından dolayı Tevrat'ın verdiği söz ve vaatlerin hiçbirinin bir değeri bulunmamaktadır. Eski Ahit ayetleri bir çok yerde İsrâil oğulları peygamberleri ile onların taraftarlarının Allah adına yalan söyleyip sözlerini tahrif ettiklerini ve yalan hayaller uyrdurduklarını dile getirir. Bir çok ayette bu gerçek ifade edilir.

Örneğin Mezmuzlar'da Rabbin diliyle şöyle denilir: "İnsan bana ne yapabilir? Gün boyu sözlerimi çarpıtıyorlar, hakkımda hep kötülük tasarlıyorlar."

Yeremya'da şu ifadeler geçer: "Rab dedi ki: "Peygamberler benim adımla yalan peygamberlik ediyorlar. Onları ne gönderdim, ne onlara buyruk verdim, ne de seslendim. Size uydurma görümlerden, falcılıktan, boş şeylerden, akıllarından geçen hayallerden söz ediyorlar."

Arz-ı Mevud'a yönelik Rabbin sözleri konusunda şimdi kime inanıp kimi yalanlayalım? Rabbe mi inanalım? Peygamberlere mi? Yoksa hahamlara mı? Oysa bunlardan her biri birbirini yalanlıyor! Birbiri adına yalan söylüyor! Yüce Allah böylesi sözleri söylemiş olmaktan veya vahiy diye göndermekten münezzehtir.

- 67- Tahrifattan kurtulan bazı ayetlere göre Rab, Arz-ı Mevud'a sahip olmak için İsrâil oğullarına bazı şartlar koşar. Bunlar da Allah'tan korkmaları, ona ibadet etmeleri, sözlerini dinleyip itaat etmeleri, emirlerini yerine getirmeleri, iyi ve salih amellerde bulunmalarıdır. Bugün Yahudilerin sözleri ve fiillerinde bu şartlardan hangisi kendine yer buluyor ki vadedilmiş topraklara sahip olabilsinler?
- 68- Tevrat'taki bazı ayetlerde Rab, İsrâil oğullarını mutlak olan bir helak ve yok oluşla şöyle tehdit eder: "Bugün size açıkça belirtirim ki, tamamen yok olacaksınız. Tanrınız Rab önünüzden ulusları yok ettiği gibi, sözüne kulak vermediğiniz için sizi de yok edecek."

Yahudiler tanrıları olan Rablerinin sözlerini dinliyorlar mı? Yoksa "Dinledik ve karşı geldik"⁽¹⁾ mi diyorlar? Ayetlerinde Rableri onları mutlak olan bir yok oluşla tehdit ederken bu devletin bekasından söz edilebilir mi?

69- Yahudiler bu topraklara semadaki Rabbin emriyle sahip olmayı hakkediyor mu? İsa Mesih onların şeytanlar ve İblisin çocukları olduklarını söylemiştir ki sözleri ve fiilleriyle şeytanın peşinden gidip İsa'yı haklı çıkarmaktadırlar.

Yuhanna'da Yahudilerin bu durumu anlatılırken, Yahudiler, İsa'ya: "Bizim babamız İbrahim'dir" dediklerinde, İsa: "İbrahim'in çocukları olsaydınız, İbrahim'in yaptıklarını yapardınız. Ama şimdi beni –Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni- öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz" karşılığını verir. Yahudiler: "Biz zinadan

⁽¹⁾ Bakara Sur. 93

doğmadık. Bir tek Babamız var, o da Tanrı'dır" deyince, İsa onlara: "Siz babanız İblis'tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz" karşılığını verir.

Evet, İsa doğru söylemiştir. Bu devlet peygamber olan İsrâil'in değil İblislerin devletidir. Böylesi bir devlet bâki kalabilir mi? Ve ne zamana kadar kalabilir? Şimdi böylesi bir devletin yok oluşu ilahi adeletin bir tecellisi, çöküşü de mutlak değil mi?

- 70- Hem yahudiler hangi hakla ve neye dayanarak vadedilmiş topraklara sahip olabilecekler? Oysa zamanında bu topraklara sahip olmak için peygamberleri onları savaşa çağırdığında kabul etmemiş ve: "Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız" (1) demişlerdi.
- 71- İsrâil devleti bekadan öte hayatta dahi kalamayacak kadar zayıf bir varlığa sahiptir. Duvarlar arasında yaşamaktan da başka bir çaresi yoktur. Zayıf olan düşmanınla savaşmak istediğinde senden korunmak için surlar inşa etmesi şaşılacak bir durum değildir. Asıl şaşılması gereken şey güçlü olan düşmanın, zayıf ve savunmasız olan senle savaşmak isterken senden korunmak için surların arkasında saklanmasıdır.
- 72- Bu devletin sınırları için İsraillilerin refaha ve demokrasiye dair söylemleri maskaralık, vehim ve yalandan öte değildir. İsrailli yazar ve araştırmacı gazetecilerin söyledikleri de buna işaret etmektedir. Hatta bunlardan bir çoğu geldikleri ülkenin pasaportunu, ev adreslerini ve arkadaşlarıyla ilişkilerini muhafaza etmekte, çöküş sonrası gitmek için hazırda bekletmektedir.

⁽¹⁾ Mâide Sur. 24

- 73-Barry Chamish'in İsrâil'in Yıkılışı kitabında yazar yazdıkları hayretler uyandıran bir paradoksa işaret eder. Yazara göre İsrâil devletini ayakta tutan uluslararası yardımlar ve finansal destekler bu devletin yıkılışının da sebebi olacaktır. Zira bu destekler İsraillileri başka halkların sırtında kambur gibi duran ve onların sırtından geçinen dilencilere dönüştürmekte, kendi ayakları üzerinde durma konusunda özgüveni olmayan nesillerin yetişmesine sebep olmaktadır. Yazar bunlara değindikten sonra da: "Devletin ve İsrailli vatandaşların onurunu korumak için Amerikan yardımlarının kesilmesi gerekir" der. Hatta daha ileri götürüp: "Dış yardımların tümünün kesilmesi gerekmektedir! yardımlar İsrâil devletinin Cünkü bu çöküşüne katkıda bulunmaktadır" diye yazar.
- 74- Askeri güce dayanma, öldürme, yıkım ve her türlü zorbalığa başvurma bir devletin bekasını sağlayamaz. Olay bu devleti projelendirenlerden daha büyüktür ve onları da aşmaktadır. Araplar derin ve köklü bir medeniyete, asalete, büyük sıkıntılara ve belalara maruz kalmasına rağmen sarsılmayan sabit fikir ve ideolojilere sahiptir. Bu da bu ümmetin kıyamete dek bu topraklarda baki kalacağını göstermektedir. İsrail devleti de mutlak bir şekilde varlığını kaybedecek, yok olup gidecektir.
- 75- İsrâil devleti Arap bölgesinde arizi, geçici ve sonradan baş gösteren bir varlığa sahiptir. Tek bir hezimet de onu yerinden etmeye yeterli olacaktır. Bizler ise binlerce yıldır bu topraklardayız. Bölgede geçmişten günümüze kadar başımıza gelen her şeye rağmen bu topraklarda kalmaya devam edebildik.

Biz kendi topraklarımızda oynuyoruz. Çatışmalar istediği kadar sürsün bu topraklar yine bizim olmaya devam edecektir. Yabancılar ise kısa veya uzun vadede çekip gitmeye mahkümdür.

- 76- Arapların ve müslümanların zayıflığı, parçalanmışlığı ve dağınıklığı bu cücenin devleşip büyümesine, sesinin gür ve keskin çıkmasına yardımcı olmuştur. Gerçekte ise göründüğünden çok daha az bir değere sahiptir. İsrail ordusu karada mücadele verme konusunda ne kadar aciz olduğunun farkında değil mi? İsrâil içerden ne kadar zayıf ve kof olduğunun farkında değil mi? Yıkılmasının mutlak ve her an gerçekleşebileceğinin farkında değil mi?
- İsrail'in devleti büyük sömürge devletleri tarafından bölgedeki bazı hedefleri gerçekleştirmek için kurulmuştur. Bu sömürgeci devletler, hedefleri doğrultusunda bölgede doğrudan faliyet gösteremediği için bu devleti kurup görevi ona vermiştir. İsrâil'in devlet olarak varolmasının temelinde bu vardır. Görevi tamamlandığında da devlet olarak varlığının bir anlamı kalmayacak, görevle birlikte kendisi de bitecektir. İsrail'in bundan öte yapabileceği başka da bir şey yoktur.
- 78- İsrailli araştırmacıların bizzat kendileri bile devletlerinin bu hazin ve kaçınılmaz sonunu beklemekte, bu yöndeki endişelerini gizlememektedir. Son dönemlerde İsrail'in bitişi konusunda yazılan kitaplar göze batacak kadar artmıştır. Bu korku ve endişe kuruluşundan bu yana devletin her bir kurumunda mevcuttur. İsrail'in ilk başbakanı David Ben Gurion bile bu korku ve endişeden sıyrılabilmiş değildir.

- 79- Matematiksel sayılar, aritmetik denklemler, astronomik hesaplamalar gibi değişik yöntemlerle bu devletin yıkılış tarihi ve zamanını belirlemeye çalışmanın bir anlamı yoktur. Bu gaybi bir konudur ve gaybı ancak Allah bilir.
- 80- Bu devletin yıkılışının zorunlu bir son olduğuna, Beytu'l-Makdis'te müminlere Allah'ın yardımının mutlaka geleceğine inanmak zorunludur.
- 81- Allah'ın müminlere yardımının yakın olduğu kesin bir şekilde bilinmelidir. Bugün Arapların ve müslümanların maruz kaldığı sıkıntılar, belalar, zayıflıklar ve hezimetler Allah'ın onlara bir imtihanıdır. İslam'ın yolu ve öğretilerine tekrar dönmeleri konusunda teşvik ve uyarılarıdır.
- 82- Kesin bir şekilde bilinmelidir ki Allah mahlukatı başıboş bırakmak için yaratmış değildir. Yahudiler daha önce de devletler ve ülkeler kurmuşlardı. Aynı şekilde zulmetmiş, yıkım ve fesat yapmışlardı. Allah da onların kurduklarını yerle bir etmişti. Yeni yapıları da şu an budur. Ancak bu defa zulüm ve fesatları öncekinden çok daha fazla ve ağırdır. Sonları da bu şiddette, belki daha da ağır olacaktır.
- 83- Bütün bunların sebeplerine gelince, yahudiler kendilerini diğer bütün insanlardan daha üstün görürler. Kendilerinden olmayan diğer bütün insanlara ötekiler (goyim) gözüyle bakarlar. Diğer bütün insanlar onların kölesidir. Bundan dolayı onları öldürme, mallarını gaspetme, servetlerine el koyma hakkını kendilerinde görürler. Bu da içlerindeki arzulara, önce söyleyip sonra da kendileri inandıkları ve Talmud adı altında bir kitapta derledikleri

yalanlara dayanmaktadır. Bunu da dünyayı ele geçirme, dünyadaki mal ve servetlere el koyma, varlığın efendisi olma amacıyla semadaki Rab adına yapmışlardır. Ahmaklık ve sefihlik damgasını kendi kendilerine vurmuşlardır. Vizyonu bir süre koruyabilseler de misyonu devam ettirmeyi hiçbir zaman başaramayacaklardır. Bu, Allah'ın onlara bir lanetidir.

Sonuç olarak: İsrail devleti büyük bir hezimete uğrayacak, Filistin topraklarındaki varlığı yok olacaktır. Müslümanlar topraklarını ve itibarlarını geri kazanacaklardır. Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya girecek, İsrâil devletini tüm varlığıyla yıkıp yerle bir edeceklerdir. Allah'ın takdiri budur ve Allah her şeye kadirdir.

"Bu nasıl ve ne zaman olacak?" diye sorulacak olursa da şu cevabı verebiliriz: "İnsanlar bu dünyada bir düzen içinde devlet çatısı altında yaşarlar. Bu devletler yasalarla yönetilir. Bu yasaların da iki kaynağı vardır. Ya bir meclisten çıkarılır ya da semanın Rabbi tarafından belirlenip konulurlar. Yahudiler batıl yolda olmalarına rağmen devletlerini semadaki Rabb adına kurabildiler. Batıl yolda olmalarına rağmen devletlerine peygamberleri İsrail'in adını koyabildiler. Batıl yolda olmalarına rağmen Allah'ın peygamberleri Davud ve Süleyman'ın Yıldızı adıyla mavi bayraklarını Nil'den Fırat'a kadar dalgalandırdılar. Bunlara ve batıl bir yolda olmalarına rağmen Araplara karşı büyük başarılar elde edebildiler. Biz Müslümanlar ise hak yoldayız ve semadaki Rab adına bir devlet kurma konusunda onlardan önceliğe sahibiz. Hak yolda olduğumuz için devletimizi peygamberimiz Muhammed (sav) adıyla kurabiliriz. Hak yolda olduğumuz için 'Lâ ilâhe illallah' adıyla bayrağımızı dalgalandırabiliriz. Bunu yapmamız halinde de zafer üstüne zafer elde edeceğiz."